

Republik Maluku Selatan



Regering van de Republik Maluku Selatan

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

Amsterdam, 12 april 2020

Landgenoten,

Op 12 april herdenken wij alle gevallen, die hun leven hebben gegeven teneinde de soevereiniteit van het Zuid-Molukse volk te verdedigen tegen de Indonesische agressor.

In het bijzonder herdenken wij, dat Mr. Dr. Christiaan Roberth Steven Soumokil - tweede President van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) - in opdracht van de Indonesische president Soeharto op 12 april 1966 is geëxecuteerd. Mr. Dr. Soumokil is een groot leider geweest.

Direct na zijn arrestatie in december 1963 heeft de Indonesische regering een onbevoegd¹ besluit genomen, waarbij een speciaal militair tribunaal werd ingesteld voor de berechting van Mr. Dr. Soumokil.² In dit besluit was op voorhand opgenomen, dat hoger beroep tegen het vonnis van het militair tribunaal niet mogelijk was. Bij aanvang van het proces stond dan ook reeds vast, dat Mr. Dr. Soumokil ter dood zou worden veroordeeld.

Zijn doodvonnis is op 25 april 1964 uitgesproken.³ De keuze van het speciale militair tribunaal het politieke vonnis van Mr. Dr. Soumokil juist op 25 april- de geboortedatum van de RMS- had tot doel de RMS dood te verklaren.

Deze poging is mislukt. De RMS is springlevend en de strijd gaat onverminderd voort totdat het Zuid-Molukse volk haar vrijheid heeft herwonnen. U bent hiervan het levend voorbeeld.

Naast Mr. Dr. Soumokil staan wij vandaag stil bij de vele andere slachtoffers van het Indonesische geweld. Militairen van de Angkatan Perang RMS (APRMS), de talrijke "sukarella's (vrijwilligers) vaak pas 15 of 16 jaar oud, vele burgers als mede onze politieke gevangenen. De offers die zij voor de vrijheid van het Zuid-Molukse volk hebben gebracht zijn groot. Zij verdienen het te worden herdacht. Elk jaar weer. Zonder deze helden zou de RMS niet jarenlang stand hebben kunnen houden.

De omstandigheden waaronder wij vandaag onze helden herdenken is uniek. Door de coronacrisis ervaren wij allen elke dag weer hoe kwetsbaar wij zijn. Realiseren wij als deelgenoten van de samenleving van dichtbij, hoe verschrikkelijk het is om familieleden, vrienden, kennissen, maar ook

¹ De speciale militaire rechtbank was onbevoegd Mr. Dr. Soumokil te berechten, omdat een illegale bezettende macht (Republiek Indonesië) internationaal rechtelijk gezien niet de bevoegdheid toekomt de zittende president van een andere Staat- de RMS- te berechten. Dit dient door een internationaal tribunaal te geschieden als daartoe redenen zijn. Deze redenen ontbraken, omdat de RMS het recht toekomt zich te verdedigen tegen een onrechtmatige annexatie van haar territorium door de Republiek Indonesië.

² Penatapan Presiden Republik Indonesia nomor 16 , 24 desember tahun 1963

³ Keputusan Mahkamah Militer Luar biasa nomor 1, 25 april tahun 1964

voor ons onbekenden in onze omringende samenleving in eenzaamheid te zien sterven. Voelen wij allen hoe erg het moet zijn geen afscheid te kunnen nemen van dierbaren en hoe pijnlijk het is hen zelfs niet naar hun laatste rustplaats te kunnen vergezellen.

Tegelijkertijd leert deze beproeving ons beseffen hoe belangrijk het is elk jaar op 12 april allen te herdenken, die hun leven voor de RMS hebben gegeven. Velen van hen hebben evenmin afscheid kunnen nemen van hun dierbaren, hebben geen begrafenis gekregen en is hun laatste rustplaats tot op heden onbekend gebleven.

Dit laatste is ook Mr. Dr. Soumokil overkomen. De pijn en het verdriet, die Nonja Soumokil en haar zoon Tommy dagelijks ervaren, worden onder de huidige omstandigheden nog meer voelbaar. Om deze reden roepen wij de Indonesische regering op de laatste rustplaats van Mr. Dr. Soumokil niet langer geheim te houden. Van de Nederlandse regering verlangen wij, dat zij van de Indonesische regering openheid van zaken eist voor wat betreft de laatste rustplaats van Mr. Dr. Soumokil. Een waardig afscheid onthouden van een overledene is erg, maar jarenlang het weigeren de laatste rustplaats bekend te maken van Mr. Dr. Soumokil is inhumain en in strijd met het internationaal recht te noemen.

Tot slot verzoeken wij u allen vandaag op onze "Hari Pahlawan" in gedachten stil te staan bij alle slachtoffers van het coronavirus en hun dierbaren waar ook ter wereld. Zij verdienen het vandaag met eerbied te worden herdacht.

Met nationale groet,

Mena Muria!!!

Namens de Regering in ballingschap
van de Republiek der Zuid-Molukken

President,
Mr. J.G. Wattilete,