

Republik Maluku Selatan



Z.M.Koning Willem Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Amsterdam, 1 juli 2022

Betreft: recht op zelfbeschikking Zuid-Molukse volk

Majesteit,

Allereerst spreken wij onze waardering uit voor het feit, dat u heden 1 juli 2022 bij de ceremoniële overdracht van het Monument Vossenbosch aan de Molukse gemeenschap in Wierden aanwezig bent. Hiermee geeft u blijk van het besef, dat de komst en het verblijf van de Molukse ex-KNIL militairen in 1951, als deel van een gemeenschappelijke geschiedenis van het Nederlandse volk en het volk der Zuid-Molukken- u zeer dierbaar is.

Het zal u bekend zijn, dat het Zuid-Molukse volk groot onrecht is aangedaan. De onvrijwillige komst naar Nederland van de Molukse KNIL-militairen en hun gezinsleden, de wijze waarop zij zijn opgevangen alhier en daarna zijn behandeld is bijzonder pijnlijk te noemen. Het ontslag uit militaire dienst vlak na aankomst heeft zeer diepe wonden geslagen. De eerste en volgende generaties zijn hierdoor tot diep in hun ziel gekwetst geraakt. De Molukse gemeenschap ervaart deze behandeling nog steeds als een trap in de rug als dank voor eeuwenlange inzet voor de Nederlandse Staat.

Bijzondere vermelding verdient, dat het Zuid-Molukse volk het recht op zelfbeschikking is ontnomen. Na uitroepen van de Republik der Zuid-Molukken (RMS) heeft de Republik Indonesië met geweld het grondgebied van RMS geannexeerd. De bezetting van de Zuid-Molukken is flagrant in strijd met het internationaal recht te noemen en duurt onverminderd voort. De mensenrechten worden ernstig geschonden in de Zuid-Molukken en het volk leeft in grote armoede. Deze situatie is mede het gevolg van het verzaken van de opeenvolgende Nederlandse regeringen het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk- verankerd in het tijdens de Ronde Tafel Conferentie bereikte akkoord- te verdedigen. In dit licht is het van belang in herinnering te roepen, dat de soevereiniteitsoverdracht van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Verenigde Staten van Indonesië eerst op 27 december 1949 is gerealiseerd en niet eerder. Bovendien heeft de soevereiniteitsoverdracht niet aan de huidige Republik Indonesië plaats gevonden.

Deze Republik is eerst uitgeroepen op 17 augustus 1950- nadat met militair geweld- de annexatie van de overige deelstaten was voltooid. Erkenning van het ontstaan van de Republik Indonesië op 17 augustus 1945 is dan ook niet enkel feitelijk onjuist te noemen, maar ook in strijd met de soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949 te achten. Op deze wijze wordt het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk in strijd met het internationaal recht nogmaals vertrap.

Republik Maluku Selatan



Het heeft ons pijn gedaan, dat u op 10 maart 2020 excuses heeft aangeboden aan het Indonesische volk wegens het Nederlands geweld in Indonesië in de periode 1945 en 1949, maar daarentegen het Zuid-Molukse volk in Nederland en in het vaderland tot op heden volkomen heeft genegeerd. Een volk, dat zich door de eeuwen heen dienstbaar heeft opgesteld jegens het Koningshuis, waarvan velen zelfs hun leven in het belang van de Nederlandse Staat hebben gegeven. Een verbondenheid die is ontstaan - ver vóór dat de Republiek Indonesië op 17 augustus 1950- ten koste van het Zuid-Molukse volk met militair geweld tot stand is gekomen.

Wij vragen in het licht van het vorenstaande uw aandacht voor het volgende.

Het proces van dekolonisatie is voor wat betreft het volk der Zuid-Molukken niet voltooid, zolang het volk der Zuid-Molukken niet in alle vrijheid het recht op zelfbeschikking kan uitoefenen, zoals tot uitdrukking gebracht in de proclamatie van de RMS op 25 april 1950. Tevens dient het onrecht dat het Zuid-Molukse volk in der loop der tijd is aangedaan te worden erkend en is het aanbieden van excuses gepast te noemen. Een gedegen onderzoek naar in het bijzonder de wijze waarop van de zijde van de Nederlands Staat is omgegaan met het waarborgen van het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk is een primair vereiste. De komst van de KNIL-militairen en hun gezinsleden naar Nederland, de wijze waarop zij zijn opgevangen bij aankomst, het infamerend ontslag uit militaire dienst met alle gevolgen van dien, behoren eveneens onderwerp te zijn van een nader onderzoek.

Daarna zou het aanbieden van excuses wegens het aangedane onrecht en rechtsherstel in de breedste zin van het woord voor de hand liggen.

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken verzoekt u dan ook met klem de inhoud van dit schrijven onder de aandacht te brengen van Minister president drs.M.Rutte en te bevorderen, dat aan onze verzoeken invulling wordt gegeven. Wij zouden u hiervoor zeer dankbaar zijn, omdat daarmee een eerste belangrijke stap wordt gezet in de richting van het daadwerkelijk ongedaan maken van het onrecht, dat het Zuid-Molukse volk in der loop der jaren heeft moeten ervaren.

Voor het erkennen van aangedaan onrecht en het herstellen hiervan is het immers nooit te laat.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij.

Met de meeste hoogachting,

Regering in ballingschap van de
Republiek der Zuid-Molukken.

Mr. J.G. Wattilete,
President