

# Republik Maluku Selatan



De Minister-President  
Drs.M.Rutte  
Binnenhof 18  
2500 EA Den Haag

Amsterdam, 19 december 2022

Betreft: reactie op een schrijven van de Minister-President d.d. 14 oktober 2022  
gericht aan de RMS-regering

Geachte heer Rutte,

Uw schrijven van 14 oktober 2022 hebben wij in goede orde ontvangen.

Allereerst breng ik onder uw aandacht, dat wij de inhoud van uw voornoemd schrijven als beledigend hebben ervaren. Ik zal u dit nader toelichten.

U begint uw schrijven namelijk met de opmerking, dat Nederland de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) niet erkent. Wij hebben u in onze brief echter ook niet gevraagd de RMS te erkennen. Uw antwoord is dan ook voor wat betreft de erkenning van de RMS geheel overbodig en misplaatst te noemen. Bovendien heeft het Molukse volk voor de uitoefening van het recht op zelfbeschikking- en het bestaan en voortbestaan van de RMS- geen erkenning van de Nederlandse regering nodig.

Vervolgens merkt u op, dat u zich realiseert, dat binnen de **Indische gemeenschap** gevoelens van verdriet en teleurstelling leven. Deze opmerking ervaren wij als een miskennis van het bestaan van het Molukse volk. U negeert namelijk met deze opmerking, dat het Molukse volk zich kenmerkt door een bijzondere (vestigings)geschiedenis in Nederland. Een volk, dat beschikt over een eigen identiteit, cultuur en taal. Een volk, dat is verwickeld in een strijd gericht op de beëindiging van de bezetting van het vaderland door de Republiek Indonesië.

Een bezetting waarvoor de opeenvolgende Nederlandse regeringen vanaf 1950 medeaansprakelijk zijn te achten.

Door het Molukse volk weg te zetten als een onderdeel van de Indische gemeenschap- met alle respect voor de Indische gemeenschap- voelen wij ons diep gekwetst. Daarmee laat U als Minister-President zien nog steeds over een ernstig tekort aan historisch besef te beschikken.

In de achterliggende periode heeft u met meerdere leden behorende tot de Molukse gemeenschap gesproken. Op 31 augustus 2022 heeft u een groot aantal leden van de Molukse gemeenschap op persoonlijke titel uitgenodigd voor een gedachtewisseling op het Catshuis. Van de deelnemers aan het gesprek heb ik begrepen, dat eenieder vanuit zijn eigen achtergrond u kenbaar heeft gemaakt hoe diep de pijn en het verdriet binnen de Molukse gemeenschap tot op heden aanwezig is. U is uitvoerig verteld, dat de wijze waarop het dekolonisatieproces is verlopen, de pijnlijke ontvangst van de eerste generatie KNIL-militairen en hun gezinsleden in Nederland, het ontslag uit militaire dienst direct bij aankomst, en alle andere vernederingen die het Molukse volk na aankomst in Nederland heeft moeten ondergaan, diepe wonden heeft geslagen. Wonden die nog steeds niet zijn geheeld.

Uw gesprekspartners verkeerden bijna allemaal in de -schijnbaar onjuiste- veronderstelling dat u een luisterend oor had voor hun dringende boodschappen. U is door verschillende deelnemers aan het gesprek óók met klem gevraagd respectvol met de politieke strijd van het Molukse volk en de RMS-regering in ballingschap om te gaan. U laat middels de inhoud van uw schrijven van 14 oktober 2022 zien dit niet van plan te zijn.

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken heeft in een schrijven gericht aan de Z.M.de Koning van 1 juli 2022 verzocht het leed, dat het Molukse volk eeuwenlang is aangedaan te erkennen. Daarvoor excuses aan te bieden en te werken aan het herstel van het aangedane onrecht. Daarnaast hebben wij gepleit voor een onderzoek, waarbij alle facetten van een nog steeds niet afgerond dekolonisatieproces gelegen na 27 december 1949- de datum waarop het Koninkrijk der Nederlanden de soevereiniteit heeft overgedragen aan de **Verenigde Staten van Indonesië**- te laten onderzoeken. Dit schrijven heeft Z.M. de Koning wegens de ministeriele verantwoordelijk voor een inhoudelijke beantwoording naar u doorgeleid. U heeft 3 maanden later middels uw schrijven van 14 oktober 2022 gereageerd op onze brief van 1 juli 2022. Inhoudelijk heeft u onze vragen echter niet beantwoord.

U heeft gemeend te kunnen volstaan met enkel op te merken, dat u reeds excuses heeft aangeboden aan eenieder in Nederland, die met de gevolgen van de koloniale oorlog tot op heden heeft moeten leven. Uitgangspunt van de Nederlandse regering is daarbij volgens u erkenning en waardering van de **Indische identiteit en het Indisch erfgoed**. Met deze opmerking geeft u wederom blijk van het feit, dat u zich nog steeds niet realiseert, dat de Molukse KNIL-militairen en hun gezinsleden onvrijwillig en voor tijdelijke duur in 1951 naar Nederland zijn overgebracht en jarenlang slecht zijn behandeld door de Nederlandse Staat.

De onvrijwillige komst naar Nederland en alle ellende welke, het Molukse volk daarna ten deel is gevallen- waaronder het verkwanselen van het recht op zelfbeschikking- is te danken aan decennialang ernstig laakbaar handelen van de zijde van de opeenvolgende Nederlandse regeringen.

Deze diep tragische geschiedenis heeft totaal niets te maken met erkenning en waardering van de **Indische identiteit en Indisch erfgoed**. Langs deze weg ontkent u wederom het recht op het bestaan en voortbestaan van het Molukse volk. Zoals gezegd een volk met een bijzondere (vestigings)geschiedenis in Nederland. Een volk, dat met recht trots is op haar eigen cultuur, taal en (politieke) identiteit. Een volk dat óók onverminderd haar strijd zal voortzetten tegen het onrecht, dat het Molukse volk in het vaderland tot op heden wordt aangedaan.

Bij deze bijzondere pijnlijke geschiedenis van het Molukse volk hoort enkel het op een gepaste wijze publiekelijk aanbieden van excuses voor al het leed, dat het Molukse volk is aangedaan door toedoen van de Nederlandse Staat. Het spreekt voor zich, dat het zenden van een brief aan de Kamer, waarin u verwijst naar de "kille ontvangst" van de Molukse KNIL-militairen en hun gezinsleden bij aankomst in Nederland- volstrekt onvoldoende is te achten.

Eerst erkenning van de gemaakte fouten en het publiekelijk uitspreken van excuses gevolgd door een herstel van het aangedane onrecht dient daarna de volgende stap te zijn van de Nederlandse regering.

Niet meer en niet minder.

Met nationale groet,

*Mena Muria!*

De regering in ballingschap van de  
Republiek der Zuid-Molukken,

Mr. J. G. Wattilete.

President

