

7 september 2023 - Vijfde editie



Onze STRIJD

Hét magazine voor Gen-Z

Hallo hallo!

We zijn er weer, met deze keer een terugblik op de indrukwekkende viering en herdenking van onze proclamatedag op 25 april én op de tweede editie van Waves4Maluku in Elst. Ten slotte vind je hier een interview met niemand minder dan Joaniek Vreeswijk, een waar voorbeeld voor Molukse jongeren. Joaniek vertelt hoe en waarom zij zich inzet voor de Molukse zaak en ze geeft jullie tips hoe jullie dat ook zouden kunnen doen. Lees snel verder!



Hari Proklamasi - 25 april 2023

"De geest om vrij te willen zijn en hier offers voor te willen brengen, is na 73 jaar nog steeds ononderbroken."

Djangan Undure - Dat is het thema van deze zonnige lentedag. Voor het eerst in lange tijd zien we de vierkleur aan de top van de vlaggenmast in de open lucht. Dit jaar doen we het alleen even anders. Deze keer zitten we niet verscholen in theaters of in de RAI in Amsterdam. Dit jaar staan we verenigd voor de vlaggen op het Malieveld, in de stad van het Internationaal Gerechtshof en natuurlijk het torentje van de Nederlandse minister-president. Ook op de Molukken werd de RMS-vlag op meerdere plekken gehesen. De manifestatie en de Mars voor de Vrijheid trok enkele duizenden Molukkers en hun aanhang.

De dag begon met uitleg van het thema 'Djangan Undure': op weg naar ons doel zullen wij nooit wijken. Ook dit jaar werd het onze gemeenschap lastig gemaakt om de proclamatie-dag te organiseren en te vieren. Toch waren op 25 april 2023 meer mensen aanwezig dan we het jaar ervoor konden huisvesten! Uit het hele land kwamen Molukkers naar Den Haag om hun gezicht te laten zien bij de manifestatie en mars; om te laten zien dat wij nog niet uit het veld geslagen zijn en nog altijd strijdbaar zijn voor ons mooie vaderland. Dit komt dan ook terug in de toespraak van de Kepala Negara (KN):

"Daarom staan wij allen hier vandaag bij elkaar. We moeten onze stem laten horen, de stem van het volk, om in vrijheid en welvaart te kunnen leven op de eigen gronden. We doen dit vanuit het besef, van het gevoel van verantwoordelijkheid, dat het volk in Maluku zelf die mogelijkheid niet heeft. Het tonen van de nationale vierkleur, het uitspreken voor de RMS, betekent arrestatie en gevangenschap. Ondanks die dreiging, ondanks de risico's, gebeurt het toch elk jaar weer opnieuw. Ook dit jaar zijn er weer vlaggen gehesen in verschillende kampongs, in verschillende dorpen. Dit geeft aan dat de geest om vrij te willen zijn, en hier offers voor te willen brengen, ook na 73 jaar nog steeds ononderbroken is. Wij zullen nimmer opgeven."

"Djangan Undure!"



Al met een korte blik op de mensenmassa viel op dat alle generaties aanwezig waren. Het was mooi om te zien hoe gezinnen daar samen stonden: opa's en oma's hand in hand met hun kleinkinderen en daarbij hun eigen kinderen. Het ene moment luisterde iedereen aandachtig naar de speeches, het andere moment werd er meegedanst en gezongen met de band. Soms leek het wel een reünie: oude vrienden die elkaar de hand schudden en familieleden die elkaar bij het weerzien weer omarmden.

Wij van 'Onze Strijd' waren benieuwd naar wat de RMS-strijd voor de aanwezigen betekent. De mensen die we hebben geïnterviewd, hebben ons geïnspireerd met hun krachtige woorden. De eerste die we spraken was de 17-jarige Malicio uit Uithoorn:

"Ik kom hier vandaag om mijn volk te supporten en om onze gemeenschap te vieren. Het is voor mij belangrijk om dit in stand te houden en om te voorkomen dat we dit in de toekomst kwijtraken. Dit moet overgebracht worden op elke generatie. In de toekomst wil ik dat mijn kinderen weten waar wij vandaan komen."



"Ik ben al van jongs af aan betrokken in het RMS-ideaal. Het is er met de paplepel ingegoten bij mij. Mijn vader hielp elk jaar bij de pemberisang om de vlag te hijsen. Voor mij betekent de RMS vrijheid, vrijheid voor de Zuid-Molukken. Tot op de dag van vandaag worden de bewoners van de Zuid-Molukken onderdrukt. Mensenrechten worden daar op brute wijze geschonden; alleen maar omdat mensen de Molukse vlag willen hijsen. Ik ben er vandaag om te laten zien dat de strijd voor een vrije republiek nog steeds leeft. Het is van belang dat niet vergeten wordt waar het in 1950 allemaal is begonnen."

-Sifra Putinela (32) uit Vught (links)



"De reden dat ik deze poster heb gemaakt is dat wij als Molukkers altijd moeten uitleggen wie wij zijn en waar we vandaan komen. Ik vind dat er educatie moet komen op scholen zodat wordt geleerd hoe we hier zijn gekomen en waarom. Het is belangrijk dat mensen weten welke strijd onze opa's hebben geleverd. De boodschap die ik aan iedereen wil meegeven: vertel ons verhaal! Zolang het niet in de schoolboeken staat, moeten we het zelf doen. Laten we trots zijn op wie wij zijn."

- Madeleine uit Aalsmeer

Dat er zoveel jongeren aanwezig waren van de derde, vierde en volgende generaties was een zeer positieve ontwikkeling. Onze strijd gaat door en wij van de volgende generaties moeten ons klaarmaken om de fakkel over te nemen. Dit begint al bij een dag als vandaag: aanwezig zijn, netwerken en banden sluiten (en natuurlijk de heupen losgooien wanneer Remmen Los optreedt).

Na de inspirerende toespraak van de KN, bereidde de menigte zich voor op de Mars voor de Vrijheid. Met vlaggen, spandoeken en leuzen



in de hand trok ze door de straten van Den Haag. De vreedzame Mars was een krachtig signaal van de eensgezindheid en vastberadenheid van het Molukse volk. Langs de Prinsengracht, Mauritskade, Kneuterdijk, de Hofvijver en natuurlijk bij het torentje van de minister-president hebben we sterk onze aanwezigheid laten zien en horen.



© Mena Siwabessy-Molle

Terug bij aankomst op de plek van de manifestatie, werd aandachtig geluisterd naar de vertegenwoordigers van BIJ1 en West-Papua:



"Solidariteit tussen ons en de volken van Papua en Aceh is van groot belang. We moeten elkaar blijven steunen maar wij rekenen erop dat de solidariteit ook tot uitdrukking wordt gebracht als een van de volkeren zijn doel bereikt."



"Ook BIJ1 wil dat Nederland de RMS erkent en dat Nederland zich daar hard voor maakt."

Niet voor niets hijsen we daarom ook de vlag van West-Papua & Aceh, naast die van ons. Ook zij strijden nog altijd voor een onafhankelijke en vrije republiek. Naast de toespraken is muziek een groot deel van onze cultuur. Na al het luisteren is het dan ook tijd voor een optreden van Remmen Los!

Met de indrukwekkende toespraken, de immense opkomst van groot en klein, en de Mars voor Vrijheid hebben we laten zien dat het verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid nog altijd leeft onder ons volk. Hoewel er nog vele uitdagingen en obstakels op de weg naar volledige erkenning en zelfstandigheid liggen, hebben we een krachtig signaal afgegeven aan de Nederlandse en Indonesische regering. Wij zullen nimmer buigen. **Djangan undure!**

Waves4Maluku jongerendag - 7 mei 2023

Na de succesvolle eerste editie kon de organisatie van Waves4Maluku niet wachten op een tweede bijeenkomst. Deze kwam er dan ook heel snel. Op 7 mei was het zover. Molukse jongeren kwamen in Elst bij elkaar om kennis te maken met Regina Parinussa, stafid Jeugdzaken van de RMS, en met MOZA (Molukse Zaken), een platform dat vanuit eigen perspectief kennis overbrengt en verhalen deelt waarmee mensen zich kunnen identificeren. Ook wij als Onze STRIID waren aanwezig en vertelden kort wat we met dit magazine willen bereiken.



Regina Parinussa, stafid Jeugdzaken RMS (links) & Julia Wattilete, namens Onze STRIID (rechts).

De dag begon met inspirerende woorden van Dominique Souhuwat over jouw 'legacy'. Wat geef je door? En wat laat je achter? Soms moet je je hart volgen om door te kunnen geven wat jij wilt, was hierbij zijn boodschap. Hierna stelde Kaja Sariwating, actief bij onder andere MOZA, de jongeren vragen via mentimeter, waardoor zowel onderlinge overeenkomsten als meningsverschillen in beeld gebracht werden. Hierbij vroeg hij een aantal jongeren om zijn mening uit te leggen, waardoor iedereen de kans kreeg om van elkaar te leren en tot nieuwe inzichten te komen.

Het gevoel van saamhorigheid, zoals we dat van de Molukse community gewend zijn, was weer sterk aanwezig. Dit zorgde voor een veilige omgeving waarin veel jongeren zich uit durfden te spreken. Op deze manier kon goed met elkaar gediscussieerd worden over belangrijke Molukse onderwerpen. Zo werd er gesproken over wat de RMS voor eenieder betekent.



© Waves4Maluku

Hieruit kwamen mooie overeenkomsten, zoals de strijd voor vrijheid en de pijn en het verdriet van onze voorouders, maar er waren ook zeker verschillen. Deze verschillen kwamen vooral voort uit de mate waarin de jongeren de RMS hadden meegekregen vanuit hun opvoeding. Ook werd de vraag gesteld wat jij als jongere kunt betekenen voor de RMS. Hier werden al veel goede suggesties gegeven. Denk aan andere jongeren bewust maken van de situatie op Maluku, geldacties opzetten en je eigen kennis vergroten door met familie en vrienden te praten. Dit zijn enkele voorbeelden van een zee aan mogelijkheden om je in te zetten voor de RMS.

Na de sessies was het natuurlijk weer tijd om gezellig met elkaar bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Al bij al was ook de tweede editie van Waves4Maluku zeer geslaagd, waardoor we zeker uitkijken naar een derde!



© Waves4Maluku

Check the socials!

Lijkt het jou ook leuk om bij de volgende editie van Waves4Maluku te zijn? Houd dan de Instagrampagina's van Waves4Maluku en Onze STRIID in de gaten!



[@waves4maluku](https://www.instagram.com/waves4maluku) [@onzestrijd_rms](https://www.instagram.com/onzestrijd_rms)

In gesprek met Joaniek Vreeswijk

Dit kwartaal spreken we met Joaniek Vreeswijk, een gedreven 27-jarige Molukse vrouw die zich op enorm veel verschillende manieren inzet voor de Molukse gemeenschap. Als zij niet aan het werk is bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad, dan is ze wel aan het werk voor verschillende Molukse organisaties. Veel vrije tijd houdt ze daardoor niet over, maar door haar hart voor de gemeenschap en de strijd, vindt zij dat geen probleem.

Joaniek heeft een Molukse moeder, geboren in familie Manuswa, en een Nederlandse vader. Zelf is ze een echte Utrechtse. Na haar bachelor Taal- en cultuurstudies is ze afgestudeerd als historica aan de Universiteit in Leiden. Nu combineert ze haar fulltimebaan bij het Waterschap Zuiderzeeland met allerlei activiteiten voor de Molukse gemeenschap in Nederland, maar ook voor de bevolking op Maluku.

Op welke manier ben jij van betekenis voor de jongeren op Maluku?

“Ten eerste maak ik deel uit van het team van Bahasa Basudara, een online taalplatform waarbij jongeren uit Nederland, maar ook uit andere landen, jongeren op Maluku lesgeven in onder andere Engelse spreekvaardigheid. Zelf promoot ik het project in Nederland zoveel mogelijk, maar ik geef ook af en toe les.



Joaniek promoot Bahasa Basudara tijdens Waves4Maluku in Elst.

Daarnaast kun je mij kennen van Niet Mijn Aankomst, Tiga Batang Air (een stichting gefocust op het bieden van onderwijs en huisvesting voor jongeren uit het dorp Abio op Ceram) en de Vereniging van Kumpulans (een stichting die zich bezighoudt met het behoud

van Molukse dorpsverenigingen). Ook zit ik in het bestuur van mijn eigen Kumpulan van mijn oma's dorp van herkomst, Negeri Oma op Haruku. Daarnaast ben ik aangesloten bij Maluku Utrecht, een platform voor Molukse jongeren uit Utrecht en omgeving, waarbij we laagdrempelige activiteiten organiseren om de connecties tussen jongeren in Utrecht en omgeving te bevorderen. Dit is vooral voor jongeren die misschien nog niet zoveel met hun Molukse achtergrond doen.”

“Veel van onze opa's en oma's geloofden dat wij niet zonder reden in Nederland terechtgekomen zijn.”

Tijdens het opnoemen van haar waslijst aan activiteiten lijkt ze zelf ook te beseffen hoeveel ze eigenlijk doet, wat zich uit in een bescheiden lachje. Wij vragen ons dan ook af hoe zij al deze activiteiten weet te combineren met haar fulltimebaan: “De Molukse projecten doe ik in mijn vrije tijd. Gelukkig is mijn werk vrij flexibel waardoor ik het goed kan combineren. Ik haal heel veel energie uit deze projecten omdat ik het leuk vind om te doen en omdat ik zie dat het veel brengt: nieuwe connecties, inspiratie en kennis. Door mij aan te sluiten bij organisaties heb ik zoveel geweldige mensen mogen leren kennen. Ook weet ik dat veel van onze opa's en oma's geloofden dat wij niet zonder reden in Nederland terechtgekomen zijn. We hebben nu namelijk bepaalde privileges; we hebben talenten en kwaliteiten kunnen ontwikkelen, die we in kunnen zetten voor onze mensen op Maluku. Daar geloof ik ook in en dat is zeker een van de redenen dat ik niet uitgeput raak van alles wat ik doe, maar er juist energie van krijg. Het is mijn hobby om mij in te zetten voor de gemeenschap, maar ik plan zeker ook nog wel tijd voor mezelf in hoor. Dan ga ik het liefst lekker uit-eten, naar een pesta of socializen met vrienden en vriendinnen.”

Als kind werden Joaniek en haar broertje door hun moeder meegenomen naar alles wat met Maluku te maken had: Het Moluks Historisch Museum waar hun moeder werkte, Molukse feesten, de Kumpulan, familie in de wijk, etcetera. "Onze moeder wilde ons de normen, waarden en tradities van de Molukse cultuur al van jongs af aan meegeven. Wij mochten zelf uitzoeken hoeveel waarde wij daaraan hechtten, maar zo is mijn interesse wel ontstaan."



Joaniek met haar moeder in het Moluks Historisch Museum in Utrecht (2005).

"Het idee dat ook mijn voorouders op die grond in Oma hebben gelopen, gaf een magisch gevoel dat ik niet kan omschrijven."

Joaniek is drie keer op Maluku geweest, in 2008, 2014 en 2022. Elke keer was anders, maar één ding kwam overeen: "Direct voelde het als thuis. Het idee dat ook mijn voorouders op die grond in Oma hebben gelopen, gaf een magisch gevoel dat ik niet kan beschrijven."

Toch ervaaarde Joaniek ook verschillen: "In 2008 en 2014 was ik afhankelijk van mijn moeder en bepaalde zij wat we gingen doen. We gingen naar families, maar ze nam ons ook mee naar interviews die ze moest doen met ouderen voor haar project. Voordat ik in 2022 naar Maluku ging, had ik door mijn activiteit bij Bahasa Basudara mijn eigen netwerk opgebouwd van jongeren op Maluku. Hierdoor kon ik op Maluku mijn eigen weg gaan en werd ik voor het eerst gedwongen om de taal te spreken. Dat was heel goed voor mij. Ik hoop volgend jaar weer te kunnen gaan om de taal nog beter te kunnen leren."

Daarnaast vertelt Joaniek na haar laatste bezoek aan Maluku beter prioriteiten te kunnen stellen tussen de verschillende projecten waar zij aan werkt. Dit komt doordat zij heeft kunnen ervaren wat voor de jongeren op Maluku belangrijk is, namelijk onderwijs en de verbinding met het eigen dorp.

Op 31 augustus 2022 ontvingen minister-president Rutte en staatssecretaris Van Ooijen een aantal Molukkers in Den Haag voor een gesprek. Zij wilden weten wat er in de Molukse gemeenschap speelde en bespreken of de gemeenschap behoefte had aan excuses voor de valse beloftes en de behandeling van Molukkers tijdens hun verblijf in Nederland en



Joaniek geeft Engels les aan leerlingen op Ambon, Maluku.

aan een herdenking van de aankomst van de KNIL-militairen en hun gezinnen in Nederland. Ook Joaniek was bij dit gesprek aanwezig: "Voorafgaand gaf ik direct aan dat ik niet namens alle Molukse jongeren kon spreken, laat staan voor de gemeenschap. Ik zat daar niet om mijn eigen zegje te doen, maar om een klein inzicht te geven van wat er speelde in de Molukse gemeenschap. Dit deed ik door het statement van Niet Mijn Aankomst en de resultaten van de enquête van MOZA te overhandigen. Toch konden deze geen goed beeld geven van hoe de totale gemeenschap over een excuus en herdenking dacht, maar ze lieten wel zien dat het veel opschudding veroorzaakte en een groot deel niet voor het plaatsvinden van een excuus en een herdenking was. Wat hebben we daar ook aan zonder dat daar iets aan ten goede komt voor onze gemeenschap? Door middel van maar één gesprek kunnen Rutte en Van Ooijen natuurlijk niet bepalen hoe de hele Molukse gemeenschap erin staat. Daarom zouden er vervolggesprekken moeten komen, het liefst met de pemerintah RMS (RMS-regering) en in de Molukse wijken, maar dat is onwaarschijnlijk."

Ook werd de situatie op Maluku besproken. Denk hierbij aan de exploitatie van natuurlijke bronnen met landonteigening als gevolg, onderdrukking, schending van mensenrechten, gevangenisstraf of marteling als gevolg van het tonen van de RMS-vlag, etcetera. Helaas, maar niet onverwacht, kon Rutte daar niets over zeggen omdat hij aangaf dat hij niet over Buitenlandse Zaken gaat.

Hoe heb je het gesprek verder ervaren?

"Ik heb alles kunnen zeggen wat ik wilde en ik ben blij dat ik het statement en de enquête heb kunnen overhandigen en toelichten om een beeld te geven van wat er speelt in onze gemeenschap. Dat is beter dan niets en dat was ook de enige reden waarom ik daar aanwezig wilde zijn."

Welke boodschap wil jij aan jongeren meegeven die hun steentje bij willen dragen aan de strijd?

"Schroom niet om andere jongeren te benaderen en deel te nemen aan activiteiten of je aan te sluiten bij bestaande organisaties. Jouw hulp is hard nodig dus je wordt zeker weten met open armen ontvangen. Doe wat goed voelt en wat bij jou past."

Welke tip heb je voor jongeren die zich willen verdiepen in de Molukse geschiedenis?

"Natuurlijk kun je zelf op internet zoeken en boeken lezen. Echter is een deel van de Molukse geschiedenis mondeling overgedragen; niet alles is terug te vinden op internet of in boeken. Daarom is het goed om met familie of vrienden te praten. Hier in Nederland, maar ook op Maluku. Zo heb ik tijdens mijn bachelor mijn oma geïnterviewd en daar kwamen dingen naar boven die mijn moeder niet eens wist. Daarnaast zou je mensen kunnen benaderen via sociale media. Mij mag je ook benaderen. Ik vind het leuk om in gesprek te gaan over bepaalde onderwerpen, maar ik kan ook verwijzen naar een ander die meer over het betreffende onderwerp weet. Een andere tip is om eens naar het bibliotheekje te gaan van Museum Maluku. Ook in het Nationaal Archief is veel te vinden over de gedeelde geschiedenis met de Molukken."

Wat hoop jij de komende jaren te zien met betrekking tot de Molukse gemeenschap en de strijd?

"Dat we nog meer toekomstgericht worden, waarbij we meer oog hebben voor Maluku zelf. Waves4Maluku is hier een goed voorbeeld van, want daar waren zowel mensen aanwezig die zich inzetten voor de gemeenschap in Nederland, als mensen die zich inzetten voor de gemeenschap op Maluku. Ik hoop dat dit soort initiatieven doorgezet worden en dat we elkaar nog meer opzoeken. Ook zou het mooi zijn als meer jongeren zich aansluiten bij bestaande organisaties zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en groeien. Ten slotte is het leren van het Moluks-Maleis erg belangrijk. Op Maluku is een beweging aan de gang om de Molukse taal te behouden omdat de Molukse bevolking het Indonesisch wordt opgelegd. In Nederland begint dit ook te komen, denk bijvoorbeeld aan Totaal Moluks. Het zou mooi zijn als er meer fysiek lesgegeven wordt."

Schrijf je in!

Vond je dit magazine leuk en interessant om te lezen en zou je Onze STRIJD graag een keer in het kwartaal in jouw mailbox willen ontvangen? Schrijf je dan nu in! Je kunt je inschrijven door de QR-code hiernaast te scannen met de camera van je smartphone of door naar de volgende website te gaan: bit.ly/onze-strijd.



←
SCAN
HIER

INSPIREER MOLUKSE JONGEREN DOOR JOUW INITIATIEF OF VERHAAL TE DELEN IN Onze STRIJD!

Heb jij een initiatief georganiseerd en wil je deze graag aankondigen of wil je hierop terugblikken? Dat kan in Onze STRIJD! Stuur een e-mail naar onze-strijd@hotmail.com met informatie en uitleg over jouw initiatief. Laat hierbij ook even je telefoonnummer achter zodat we contact met je op kunnen nemen.

IETS GEMIST IN DEZE EDITIE VAN Onze STRIJD? LET US KNOW!

Ben je nieuwsgierig en wil je graag meer weten over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten! Wie weet komt dat onderwerp in de volgende editie van Onze STRIJD aan bod. Je kunt ons mailen via onze-strijd@hotmail.com.

JOIN THE SQUAD!

Kan jij goed stukken schrijven, interviewen, foto's maken of iets anders waarmee je ons kunt helpen bij het samenstellen en uitbrengen van dit magazine? Neem dan contact op via onze-strijd@hotmail.com. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen.

WORD DONATEUR EN DRAAG JOUW STEENTJE BIJ!

Ga voor meer informatie naar www.republikmalukuselatan.nl/donateur-woorden.

TOT DE VOLGENDE!

